



■ Het uitzicht vanuit je tent is fenomenaal...

KAMPEREN IN LUXE SAFARITENT IN ITALIË

DEZE WEEK STAAT de Reiskrant in het teken van kamperen. Dat wil zeggen, de alternatieven ervan, want het ouderwetse tentje, luchtbed

en slaapzak en de wc-rol onder de arm staan onder druk. Luxe Safaritenten en moderne compleet ingerichte stacaravans bepalen het kampeerbeeld anno 2009. Onze verslag-

gevers reisden af naar warmere oorden en floen verslag en u gaf zelf commentaar bij de kampeervraag van onze columnist Jos van Noord op de pagina Checkpoint.



■ De Safaritent is van alle luxe voorzien...

■ Il Collaccio kent een 'bescheiden' zwembad...



■ Het zicht op bergdorpje Preci is in de vroege ochtend betoverend...

Rust op de 'grote boze berg'

door JARCO DE SWART

PRECI (Italië) - Het Italiaanse Nationaal Natuurpark Monti Sibillini in het groene zuidoosten van Umbrië is een paradijs voor natuurliefhebbers, rustzoekers en wandelaars. Midden in dat prachtige bergachtige park, even buiten het dorpje Preci, ligt tegen een berg aan de rustige camping Il Collaccio. Wie hier 's ochtends zijn tent uit kruipt, weet zich verwelkomd met een concert van zangvogels en begroet door een fenomenaal uitzicht dat al eeuwen dezelfde rust uitstraalt.

Ja, opstaan op deze grote boze berg, zoals de vertaling van de campingnaam luidt, is alles behalve een straf. Zelfs niet als

het gezang van de vogels al om zes uur 's ochtends begint. Daarvoor is het rustgevende gebied gewoonweg te indruk-

wekkend. De ruim honderd staanplaatsen op de camping hebben bijna allemaal een fantastisch uitzicht op het groene dal tussen de bergen en sommige ook op het bergdorpje Preci, dat ertegenaan geplakt lijkt. Illustratief voor de fantastische ligging is dat na een paar dagen blijkt dat bijna iedereen denkt dat ze de plek met het mooiste uitzicht van de camping hebben.

Kamperen gebeurt op deze berg dan ook in alle rust. De sfeer van de omgeving - en dan vooral de totale afwezigheid van verkeerslawaaï - dicteert eenvoudigweg dat de drukke Nederlander een paar tandjes terugschakelt.

En dat is heerlijk! Niet alleen als het om acht uur 's ochtends al twintig graden is. Nee, het is zelfs heerlijk als het al drie dagen regent en koud is

Begroet met concert zangvogels en fenomenaal uitzicht...

's ochtends en je je warme bed uit moet om brood te kopen. Want je kijkt om je heen, geniet van het uitzicht en voelt dat de zuurstofrijke lucht uit de bossen je longen vult. Dit was toch waarom we ooit gingen kamperen; om even de herrie, de stank en het gejaag van het stadsleven te ontvluchten?

Het beperkte vermaak dat de camping qua faciliteiten biedt zien wij daarom eerder als een positief dan als een negatief punt, zelfs met kinderen. De enige noemenswaardige voorzieningen bevinden zich helemaal boven aan de camping, bij het hoofdgebouw met de receptie. Daar bevindt zich restaurant Al Porcello Felice, waar varkensvlees met truffelsaus de specialiteit is, maar waar ook de zeer sympathieke geprijsde en buitengewoon smakelijke pizza's aan te raden zijn. Direct daarnaast liggen het bescheiden zwembad en kleuterbad en de kleine speelweide voor de kleintjes



en natuurlijk zijn er een barretje en een winkeltje. Maar dan houdt het wel een beetje op, op Il Collaccio.

Kortom, veel anders dan uitrusten en puur natuur genieten van de omgeving zit er niet op. Dat klinkt misschien saai, maar zo is het zeker niet bedoeld, integendeel. De rust is een verademing!

Helemaal als je verblijft in een van de twee nieuwe en megaluxe Safaritenten van campingreizenorganisator Eurocamp. Deze tentachtige accommodatie is groter en luxer dan iedere andere ingerichte bungalowtent die wij eerder zagen.

Wolven

Wat te denken van een vloeroppervlak van 4,5 meter bij ruim 7 meter met twee ruime slaapcabines voorzien van

een comfortabel tweepersoonsbed en twee éénpersoonsbedden, tafeltjes met nachtlampjes en een houten ladenkast, een 'living' met keukenblok en koelkast en een ruim terras compleet met zespersoons houten tuinmeubels? En dit alles op een houten ondervloer, waardoor je nooit last hebt van die vervelende steentjes of takjes onder je tentzeil waar je niet bij kunt. Het enige moment dat je beseft dat het uiteindelijk toch een tent is, is wanneer je je gaat afvragen waarom er geen stromend water is voor de keuken, douche en wc.

Die vraag wordt vooral 's nachts pregnant. Want hoe graag loop je over een doodstille donkere camping naar de we als je in de verte de waakhonden hoort blaffen als antwoord op het gehuil van de wolven in de bergen? En helemaal als er dichterbij, ja vlakbij zelfs, gevoelbaar lijkt te worden met de plastic vuilnisbak naast de tent? Is het een kat of een vosje misschien, vraag je je af. Totdat je opeens ook de zware ijzeren vuilnisbakken hoort omvallen en doorrollen, en het knorren harder lijkt te klinken dan je van je buurman gewend bent. Zijn dat dan toch wilde zwijnen zo vlak bij onze tent? Toch nog maar even stil blijven liggen denk ik. Lekker warm bed, hè schat...?

Authentiek

Toch, ondanks die luxe zou het doodzonde zijn om alle dagen op de camping te blijven, zo bleek als we de camping verlieten voor dagtochtjes. Dan blijkt hoe mooi het Monti Sibillini natuurpark is en hoeveel leukers de leuke authentieke dorpjes in de omgeving nog te bieden hebben.



Dagtour

Onze persoonlijke favoriet echter was de perfect aangeduide dagtour van 45 à 55 km met de auto door het Monti Sibillini natuurpark. Het park werd in 1993 gesticht en wordt beschouwd als een van de mooiste ongerepte natuurgebieden van Italië. In de lente en vroege zomer staat de grote vlakte van de Piano Grande in bloei met ontelbaar veel zeldzame bloemen en orchideeën. Een prachtige plek om onderweg te stoppen voor een zelf meegebrachte lunch, met uitzicht op de besneeuwde toppen van de grote bergen eromheen.

De legende wil dat het Lago di Pilato op de flank van de Monte Vettore de plaats is waar het lichaam is gedumpt van Pontius Pilatus, de man die Jezus Christus veroordeelde tot het kruis, nadat het eerder was ontvoerd uit Rome. Onderweg voert de tocht door en langs kleine plaatsen waaronder Norcia en Castelluccio, dat bekendstaat om zijn topkwaliteit linzen.

Speciale aanbeveling verdient een kort bezoekje met de kinderen aan een van de forelkwekerijen onderweg van Preci naar het dorpje Visso. De kwekerijen liggen aan het riviertje de Nera en kinderen kunnen daar zelf een forel vangen uit een van de bassins. De verse vangst mag dan voor slechts een paar euro meegenomen worden om thuis op de camping zelf schoon te maken en op te eten. Onze buurjongen had het er dagen later nog over!

■ Piano Grande, een bijzondere vlakte...

50% korting!

KRETA

8-daagse vliegticket inclusief verblijf in ***-appartement Melina of Michalis. Vertrek op 13 en 14 mei.

VERTREK-
BONUS
€200.-

ALLEEN TE BOEKEN
OP 9 EN 10 MEI

Elders 399.-
ALLEEN BIJ D-REIZEN:

199.-

v.a. P.P.

173 Vakantiewinkels • D-reizen.nl/vertrakkbonus • 0906 - 1811

D-reizen

Dezelfde reis voor de laagste prijs

Reiswijzer

De Reiskrant verbleef dankzij Eurocamp (www.eurocamp.nl) op camping Il Collaccio, Località Castelvecchio, 06047 Preci, Italië, Tel.: 0039-0743939005.

Rijdend vanaf Utrecht draagt de afstand 1616 km. U gaat richting Florence (Firenze); dan de A1 richting Rome; halverwege Firenze/Rome de afslag Perugia (S75). Dan richting Assisi en Foligno en na de afslag naar Foligno rechts de S3 richting Spoleto. Na 26 km gaat u bij de stoplichten richting Cascia/Norcia (S209). Deze weg blijft u volgen richting Visso. Sla na 23 km (bij Pontechuisita) rechtsaf richting Preci. In Preci staat de camping aangegeven. Vliegen? Vanaf een van de



40% korting!

PARIJS

3-daagse busreis inclusief hotel met ontbijt, Nederlandstalige reisleiding en stadstour. Vertrek op 22 en 29 mei.

VERTREK-
BONUS
€60.-

ALLEEN TE BOEKEN
T/M 15 MEI

Elders 149.-
ALLEEN BIJ D-REIZEN:

89.-

v.a. P.P.

173 Vakantiewinkels • D-reizen.nl/vertrakkbonus • 0906 - 1811

D-reizen

Dezelfde reis voor de laagste prijs